

## Kelođlan ve Sihirli Mühür

Bir gün, Kelođlan pazarda tohumlarını sattıktan sonra evine doğru yürüyormuş. O gün pazarda 3 tane altın kazanmış ve bu da onu çok mutlu etmiş; çünkü annesi artık bu üç altınla kendisine kış için kıyafet ve yiyecek alabilecekti.

Kelođlan, birden bir grup çocuđun bir kediyi sopayla rahatsız ettiđini görmüş. Kedi çok korkmuş gözüküyormuş ve grubun elinden kurtulması mümkün deđilmiř. Kelođlan hemen ortaya atılmış. Alın řu altını da onu dövmeyi bırakın, demiř. Adamlar kediyle uğrařmayı bırakmayı kabul etmiş ve Kelođlan altını çocuklara vermiş. Kedi Kelođlan'a minnettar kalmış ve yanından ayrılmamış. Bu iyiliđinin karřılıđını ileride bir gün ödemeye söz vermiş. Kelođlan bir kedinin kendisine nasıl yardım edebileceđini o an için hayal edememiş ama kedinin kendisine katılmasını kabul etmiş. Böylece iki arkadař yollarına devam etmişler.

Kelođlan ve kedi birkaç kilometre yürümüşler ki birkaç kiřinin sürekli havladığı için bir köpeđi sopaladığını görmüşler. Kelođlan yavaşça çiftin yanına yaklařmış ve kibarca Durun ne yapıyorsunuz, "Alın řu altını da o hayvanı dövmeyi bırakın." demiř. Köpek kendisini kurtardığı için çocuđa minnettarmış ve o da Kelođlan'a katılmış. Böylece üç arkadař eve doğru yollarına devam etmişler.

Tam řehre yakalamışlar ki yine bir kalabalıkla karřılařmışlar. Bu seferde oduncular bir meře kesmiş ve içinden çıkan büyük yılanı öldürmeye çalışıyorlarmış. Yine Kelođlan dayanamamış ve "řu bir altını alın da o yılanı serbest bırakın." demiř. Meře kesiciler Kelođlan'ın teklifi hakkında bir süre düşünmüşler ve sonunda yılanı öldürmemeyi kabul etmişler. Kelođlan da kalan son altınını hiç düşünmeden vermiş ve yılanı kurtardığı için çok mutlu olmuş. Yılan Kelođlan'a minnettar kalmış ve çocuđun kulađına fısıldamış "Hayatimi kurtardığın için teřekkürler ademođlu, ben de padiřah yılanının ođluyum. Sen řimdi benim sarayıma gelmelisin ki babam da sana kibarlığın için teřekkür edebilsin".Kelođlan'ın yemek almak için parası kalmamış olmasına rađmen üç arkadařının da hayatını kurtardığı için çok mutluymuş ve yılanın teklifini kabul etmiş.

Ormana geldikleri zaman padiřah, ođlunun hayatını kurtardığı için Kelođlan'a minnettarmış. "Dile benden ne dilerseñ, âdemođlu!" demiř. Tam bu sırada padiřahın ođlu řehzade yılan Kelođlan'a fısıldayıp, dilinin altındaki mühür istemesini söylemiş. "Bu mühürle bütün dileklerin gerçek olur. Tüm yapman gereken sormak sonrasında sana verilir". Kelođlan da sihirli mühür istemiş ve padiřah yılan da demiř ki "Benden en deđerli varlığımı istiyorsun ancak sen ođlumun hayatını kurtardın ben de bu yüzden sana ne dilerseñ vereceğim." Padiřah dilinin altından sihiri çıkarmış ve Kelođlan da mühürü alıp cebine koymuş. Ama Kelođlan padiřah yılanına annesine yeni bir hayat kuracađına ve de kralın kızıyla evleneceđine söz vermiş.

Ertesi gün Kelođlan annesine “Anne bana git padiřahın kck kızını iste.” demiř. Annesi de Kelođlan’a bunu nasıl yapacađını sormuř. Kedi ve kpeđin ona yardım edemeyeceđini sylemiř. İřte o zaman Kelođlan annesine tm dileklerini gerekleřtirebilecek olan sihirli mhr anlatmıř. Ertesi gn kralın kızını istemek iin Kelođlan kedi ve kpekle saraya dođru yol almıř

ocuk gzel prensesle evlenmek istediđini sylediđinde kral “Kızımın bu kadar fakir bir ocukla evlenmesini kabul edemem. Eđer benim kızımın evlenmek istiyorsan nce benim sarayımın yanına bařka bir saray yaptırılmalısın ki ben de kızımın iyi bakılacađını bileyim. Ama senin byle bir sarayı kedi ya da kpekle yapman imkansız.” demiř.

O gece Kelođlan mhr dilinin altında tutmuř ve kendine ait bir sarayı olmasını dilemiř. Birden gkyznde gzleri kr edici bir ıřık belirmiř. Iřık dađıldıđı zaman ormanın kenarında ay ıřıđında parıldıyan muhteřem bir saray belirmiř. řu ana kadar grdđ enen grkemli saray artık onun sarayımıř.

Kral ocuđun gerekten bir saray yaptıđını grnce aresizce kızını vermeye razı olmuř. Bylece Kelođlan ve prenses o gn evlenmiřler. Kelođlan’ın annesi Kelođlan ve prensesle oturmaya bařlamıř ve Kelođlan onu kralieler gibi yařatmıř. Kedi ve kopek de yeni hayatlarından mutlularmıř.

Aylar gemiř, Kelođlan artık herhangi bir řey dilemiyormuř nk ok sevdiđi karısıyla zaten ok mutluymuř. Hatta sihirli mhr kendisine ait olan bir odaya koymuř ve bundan prensese hi bahsetmemiř.

Ancak bir gn, Kelođlan pazara gittiđinde boncuku bir adam kapıyı almıř ve prensese incik boncuk satmak istemiř. “Bunlar ok gzel boncuklar bunlardan mutlaka almalısın.” demiř. Hi parası olmadıđını syleyen prensese, evde bulunan ne varsa saraydaki herhangi bir řeyle deđiřmek istediđini sylemiř. “Duyduđum kadarıyla sizin evde hi iřinize yaramayan sihirli bir mhr varmıř boncukları o mhrle deđiřebilirim” demiř. Prensese de mhr vermiř, boncuku adam da karanlıkta hemen ortadan kaybolmuř.

Mhr gider gitmez saray ortadan kaybolmuř, prenses ve anne sođukta ortada kalmıřlar. Kral sarayın ortadan kaybolduđunu grnce kızını geri almıř ve Kelođlan’a eđer kendisine bakamayacaksa kızının onunla birlikte olamayacađını sylemiř. Kelođlan evine geri dndđnde annesini yalnız bulduđuna, sarayın kaybolduđuna ve gzel karısının babasına dndđne ok zlmř. Kelođlan sihirli mhr nasıl bulacađını bilmiyormuř ve mutlu hayatının sonsuza kadar bitip bitmediđinden de artık emin deđilmiř.

O sırada kedi “Ben mhr bulabilirim ama nehri geemem.” demiř. Derken kopek ortaya atlayıp “Ben seninle nehri geebilirim, sen sırtıma ıkarsın, sonra da birlikte mhr buluruz.” demiř. Bylece sadık kedi ve kopek sihirli mhr bulmak iin yola ıkmıřlar.

Nehre geldiklerinde kedi köpeğin sırtına çıkmış ve köpek nehri geçmiş. Nehri geçtikten sonra kedi havayı koklamaya başlamış ve boncukçu adamın ormanda bıraktığı izleri köpekle birlikte takip etmeye başlamışlar. Boncukçu adamın yaşadığı yeri bulmaları hiç zor olmamış. Boncukçu adamı bulmuşlar ve klubenin penceresinden adamın sandalyesinde derin bir uykuda olduğunu görmüşler. Kedi, “Ben fare yakalayacağım, sen de karabiber bulmalısın.” demiş.

Kedi fareyi yakalamış ve fareye klubeye girmesini ve mührü satıcının dilinin altından almasını söylemiş. Köpek de farenin kuyruğuna karabiber sürmüş. Küçük fare aceleyle klubeye girmiş ve satıcının bacaklarından yukarı doğru tırmanmış. Fare, kuyruğunu salladığında karabiberler boncukçu adamın burnuna kaçmış ve adam hapşırılmış. Böylece mühür havaya uçmuş ve fare küçük patileriyle mühürü yakalamış. Küçük fare klubeden telaşla kaçmış ve sihirli mühürü kediyle köpeğe iade etmiş. Onlar da hemen geri dönmüşler.

Bir kez daha kedi kopeğin sırtına çıkmış nehri geçip eve dönmüşler. Köpek mühürü sahibine vermiş ve saray tüm görkemiyle tekrar belirmiş. Sarayın geri gelmesiyle Kral kızın bir kez daha Keloğlan ile yaşamasına izin vermiş. Tüm bunlardan sonra Kral da kızının Keloğlan’a aşık olduğunu anlamış.

Keloğlan güzel karısının eve dönüşü için büyük bir eğlence vermeye karar vermiş. Keloğlan ile prenses kırk gün kırk gece süren bir düğünle tekrar evlenmişler. Düğüne bütün kasaba davetliymiş.

Keloğlan’ın annesi ve kral aslında kedi ve köpeğin sahiplerine sadık olduktan sonra çok şey yapabileceklerine karar vermişler. Keloğlan da gülümsemiş; çünkü asıl önemli olanın arkadaşlık olduğunu, arkadaşların birbirlerine her zaman yardım edeceğini hep biliyormuş.